

Speech 9 oktober

Beste kyudo vrienden,

Eigenlijk had Erik van Zanten deze speech vorig jaar willen houden toen onze Nederlandse Kyudo Renmei in 2020 haar veertig jarig bestaan wilde vieren. Want op 17-10-1980 in kwam in Zaandijk, gemeente Zaanstad ene Simon van de Nieuwendijk bij de notaris om de Kyudo Renmei Nederland op te richten.

Maar toen in maart 2020 de pandemie een feit was, werd alles anders.

Nu hebben we in Europa het ergste achter de rug en mag ik jullie toespreken na in april het stokje van Erik te hebben overgenomen. Als nieuwe voorzitter van de KRN heet ik jullie allen namens het bestuur van harte welkom.

Speciaal welkom natuurlijk voor onze buitenlandse gast Tryggvi Sigurðsson die ons deze twee dagen meeneemt en ons weer een stapje verder brengt op ons kyudo-pad.

En dan natuurlijk ook een speciaal welkom voor onze andere gasten, Adriana Faber, Rina Zwart, Jeanet Pot, Coen Hekman, Ton van Gaalen die ieder op hun eigen manier hun steentje in het verleden hebben bijgedragen aan activiteiten van onze renmei.

Na een bewogen periode waar ons bestuur de vereniging wijselijk doorheen heeft geloodst, zijn we inmiddels begonnen aan een nieuwe fase van stabiele uitbouw van onze vereniging. Aanvulling van het bestuur met enthousiaste mensen, betere websites, actie op social media, dat alles leidt tot meer aanmeldingen bij vrijwel alle dojo en ik begin inmiddels stilletjes te hopen dat we het aantal van 100 leden volgend jaar gaan bereiken.

Ook in de structuur van lesgeven en begeleiding van al de nieuwe beginners hebben we inmiddels stappen genomen. Door het creëren van een nieuwe ondersteunende groep enthousiastelingen die assisteert bij het lesgeven. Maar ook aan de opleiding van onze dojoleiders en lesgevers wordt verder gewerkt. Onder andere met een 2-daagse training door Shigeyasu Kameo in Waldniel komende december en maart. Al die inspanningen moeten er dan voor gaan zorgen dat alle aspecten van ons kyudo nog beter worden en dat daarmee het fundament voor de toekomst nog steviger wordt.

Kortom, met kyudo in Nederland gaat het best goed en daar moet je ook eens bij stil staan zoals vanavond.

Een 40-jarig jubileum is een moment om eens terug te kijken en daarom wil ik graag enkele personen die in die 40 jaar een opmerkelijke rol hebben gespeeld even naar voren halen en in de schijnwerpers zetten. De eerste is iemand die maar liefst 35 jaar lang trouw zijn contributie heeft betaald. Jaap Buitink. Natuurlijk is dat ene feit belangrijk maar veel belangrijker is de rol van hoofd-instructeur die je na de 'trubbles' op je hebt genomen. Dit weekeinde vervul je wederom je verplichtingen en daarvoor zijn wij je allemaal erg dankbaar.

Als tweede wil ik Erik van Zanten naar voren vragen. Erik heeft als voormalig voorzitter in een turbulente periode en samen met de andere bestuurders gezorgd voor het overeind houden van een gezonde basis voor de toekomst van de KRN. Een hele prestatie, want geloof mij maar, van alle gedoe tijdens de 'trubbles' waarvan wij langs de zijlijn lang niet alles hebben meegekregen, word je echt niet vrolijk. Erik, jij hebt ons er doorheen gesleept en ook omdat je nu weer de ondersteuning bij dit seminar op je neemt zijn we je veel dank verschuldigd.

En dan als laatste onze leraar tijdens dit jaarlijkse evenement van de KRN. Helemaal uit Reykjavik in IJsland met wat hulp van de laatste weer-depressie naar ons toegekomen om ons te helpen ons kyudo te verbeteren. Tryggvi Sigurðsson, Kyoshi 7<sup>de</sup> Dan en daarmee de hoogst gegradueerde Europeaan in kyudo gaat ons deze 2 dagen begeleiden naar een hoger niveau. We zijn erg dankbaar dat je deze lange reis hebt willen maken en de moeite hebt willen nemen om ons van broodnodige informatie, technische ondersteuning maar vooral inspiratie te voorzien om ons allen te motiveren om nog meer energie in onze eigen kyudo ontwikkeling te steken.

Om aan je verantwoordelijkheid die bij deze hoge graduering hoort te kunnen voldoen heb je visie nodig. En bij visie hoort een scherpe blik op het doel, een helder beeld van je omgeving. Aangezien jij brildragend bent, heb je groot belang bij onbelemmerd zicht en een onbezoedeld blikveld. Ik hoop dat dit cadeautje daaraan kan bijdragen.

Zoals jullie misschien weten kom ik uit Nuenen waar ook de beroemde schilder Vincent van Gogh vandaan komt. De afbeeldingen op de cadeautjes zijn allemaal gebaseerd op zijn werk.

Dear Kyudo Friends,

Erik van Zanten actually wanted to give this speech last year when our Dutch Kyudo Renmei wanted to celebrate her 40th anniversary in 2020. This was possible because on 17-10-1980 in Zaandijk, municipality of Zaanstad, a certain Simon van de Nieuwendijk came to the notary to set up the Kyudo Renmei Nederland.

But when the pandemic became a reality in March 2020, everything changed.

Now the worst is behind us in Europe, and I can address you after taking over the Presidency from Erik last April. As the new chairman of the KRN, I would like to welcome you all on behalf of the board.

Special welcome of course for our foreign guest Tryggvi Sigurðsson who takes us along these two days in the hope to bring us a step further on our kyudo path.

And of course, a special welcome to our other guests, Adriana Faber, Rina Zwart, Jeanet Pot, Coen Hekman and Ton van Gaalen, who each in their own way contributed to the activities of our Renmei in the past.

After an eventful period through which our board has wisely guided the association, we have now started a new phase of stable expansion of our association. Addition of the board with enthusiastic people, better websites, action on social media, all that leads to more registrations at almost all affiliated dojo and I am now quietly starting to hope that we will reach the number of 100 members next year.

We have also taken steps in the structure of teaching and coaching all the new beginners. By creating a new supportive group of enthusiasts who will assist in teaching. But we also continue to work on the training of our dojo leaders and teachers. For this purpose, we have organised two 2-day trainings by Shigeyasu Kameo in Waldniel next December and March. All those efforts must then ensure that all aspects of our kyudo become even better and that the foundation for the future of our organisation becomes even stronger.

In short, Kyudo in the Netherlands is doing quite well, and it is good to take a moment to realize that fact, like we do this evening.

A 40th anniversary is a moment to look back and that is why I would like to highlight some of the people who have played a remarkable role during those 40 years. The first is someone who has faithfully paid his dues for no less than 35 years. Jaap Buitink. Of course that one fact is important but much more important is the role of head instructor you took upon you after the 'trubbles'. This weekend you are once again fulfilling your obligations and for that we are all very grateful to you.

Secondly, I would like to ask Erik van Zanten to come forward. As a former chairman, Erik and the other board members ensured that a healthy basis for the future of the KRN was maintained during a turbulent period. Quite an achievement, because you believe me, all the hassle during the 'trubbles' of which we didn't get everything on the sidelines, really would not have made you happy. Erik, you got us through it and also because you are now taking on the support for this seminar again, we owe you a lot of thanks.

And finally, our teacher during this annual event of the KRN. He came to us all the way from Reykjavik in Iceland with some help from the latest weather depression to help us improve our kyudo. Tryggvi Sigurðsson, Kyoshi 7th Dan and thus the highest European graduated in Kyudo will guide us to a higher level these 2 days. We are very grateful that you have taken this long journey and taken the trouble to provide us with much needed information, technical support and most of all inspiration to motivate us all to put even more energy into our personal kyudo development.

In order to fulfil the responsibilities that comes with this high degree, you need vision. And vision requires a sharp look at the goal, the target and a clear picture of your environment. Since you wear glasses, you have a great interest in unobstructed vision and an unblemished field of view. I hope this gift can contribute to that.

As you may know I come from Nuenen, where the famous painter Vincent van Gogh also comes from. The images on the presents are all based on his work.

Now I want to conclude with a toast where we raise our glass to us all and hope for the next prosperous years to come. I thank you for your kind attention and wish you a nice continuation of this dinner.