

## Nieuwjaarstoespraak 2019

Shinnen akemashite omedeto gozaimasu (新年明けましておめでとうございます). Gelukkig nieuwjaar.

Welkom aan iedereen. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn om het nieuwe jaar gezamenlijk in te luiden

Ik wil even stil staan bij het afgelopen jaar en dan kijken naar de toekomst.

De KRN heeft alweer een roerig jaar achter de rug. Niet zo zeer in activiteiten als wel in gebeurtenissen. Het zo gewenste jaar van "huis op orde" is het niet geweest. De nasleep, ten aanzien van de twee hoogst gegradueerde sensei in Nederland en hun respectievelijke leden, uit 2016 en 2017 was en is duidelijk voelbaar. Bij het ingaan van het nieuwe jaar is hieraan nog steeds geen einde gekomen. Getuige de aan- en afwezigheid van de leden. Ondanks de grote hoeveelheid energie die er door het bestuur en de leden in de KRN gestoken is, is de KRN op dit gebied niet veel verder dan drie jaar geleden. Er hebben in september mediation gesprekken plaatsgevonden. Deze hebben niet geleid tot een daadwerkelijke toenadering.

Zoals ook de weg in Kyudo is, is de gang van de KRN geweest, op en neer. Er is wel enige voortuitgang geboekt op andere gebieden. Er heeft een aantal seminars in Japan plaatsgevonden en daaraan hebben vele leden deelgenomen. Ook de al dan niet daaraan gekoppelde examens hebben positieve resultaten laten zien. Een speciale vermelding verdient Cor Takken. Hij heeft zijn godan behaald, een mijlpaal. Tevens is afgelopen jaar geïnvesteerd in nieuw materiaal, zoals jullie kunnen zien. Dit ontlast de mensen die dat tot nu toe steeds mee moesten nemen. Waarvoor ik hen natuurlijk hartelijke dank. Tevens is een begin gemaakt met een nieuw leraren comité, bestaande uit alle shogo en dojoleiders.

Dit astrologische jaar eindigt op 4 februari. Daarmee is dan het jaar van de aarde hond voorbij. Op 5 februari begint het jaar van het aarde zwijn. Het zwijn wordt geassocieerd met kracht. Aan het zwijn worden de volgende eigenschappen toegekend: levensgenieters en vrijgevig, tolerant en begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, gesteld op gezelligheid en lekker eten, goedgelovig en vriendelijk. In deze eigenschappen schuilen natuurlijk ook valkuilen die jullie allemaal zelf wel kunnen bedenken. Gezien dat in 2019 de eigenschappen van het zwijn gedomineerd worden door de element aarde is het lastig te voorspellen hoe het jaar zich zal ontwikkelen. Als er hard gewerkt wordt aan de eigenschappen van het zwijn zullen die tot hun recht komen.

Waar willen we naar toe in 2019?

Er zal voortgegaan worden op de ingeslagen weg ten aanzien van het lesgeven op centrale trainingen. Afhankelijk van de vorm en inhoud van de training, is er een overeenkomende doelgroep. Er wordt gekeken naar meer internationalisering van een of meer centrale trainingen. Ledenwerving zal bij de diverse dojo meer op de voorgrond moeten staan. Daar waar mogelijk zal het bestuur dit gaan steunen. Zoals jullie gemerkt hebben willen we de website meer benutten. Het bestuur verwacht meer tijd te krijgen om daadwerkelijk te besturen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande op internationaal gebied. De IKyF leidt kyoshi op om examens tot yondan af te kunnen nemen. Afgelopen november zijn de eerste buitenlandse kyoshi opgeleid. In april volgen er meer, zodat er dit jaar gebruik van gemaakt kan worden.

Willen we als KRN en individu kunnen groeien zullen we ons daar goed op moeten voorbereiden en vooral moeten samenwerken. Ik wil daarbij graag delen van de toespraak van Okazaki sensei van afgelopen november gebruiken. Hoewel zijn toespraak over kyudo ging denk ik dat het breder te trekken is.: *"Rei is nodig om je geest voor te bereiden op het gevecht van het schot. Alle handelingen (taihai) moeten met rei uitgevoerd worden. Het is de bedoeling om de ontvanger van rei een goed gevoel te geven. Dit is ook beschreven in de raiki-shagi. Het maakt daarom uit hoe je een situatie tegemoet treedt en hoe je een schot afsluit. Om aan het begrip "hi-chu-kan" (eigenschappen van de pijvlucht en treffen) inhoud te kunnen geven zal je de juiste instelling moeten hebben, raken alleen is niet voldoende. In kai bevindt zich het moeilijkste deel, daar zal je*

*jouw geest moeten beheersen. Dit zal je moeten trainen. Deze training zal je ook helpen om de correcte gedachte te kunnen hebben om zacht en aardig (vriendelijk) te kunnen zijn. Het is geen kwestie van sterk of zwak en geen kwestie van het opleggen van de wil door/van de hogere positie. Het aardig zijn is als de houding naar de baby, je maakt geen misbruik van je hogere positie. Als je vriendelijk bent hoef je niet te vechten om je doel te kunnen bereiken. Een tweede voorwaarde is dat de gehele shaho-hassetsu als één doorgaand vloeiend proces beschouwd en uitgevoerd wordt, alles moet in evenwicht zijn en gelijkelijk van kwaliteit uitgevoerd worden. Het zwakste deel bepaald de totale kwaliteit. Zet je rang opzij en verenig je, we zijn allemaal gelijk als mens.” Okazaki sensei voegde daar aan toe dat het zijn beeld was van hoe de waarheid (shin), waar we allemaal naar opzoek zijn, eruit zag. Het betekende volgens hem dat iedereen dit voor zichzelf zou moeten onderzoeken, hij besloot met de woorden: “vertrouw en volg niet blindelings, maar onderzoek!”*

Ik wens jullie allemaal een tolerant, vrijgevig, vriendelijk, gezellig, gezamenlijk en smakelijk zwijn jaar.

Erik van Zanten, voorzitter KRN,  
Leeuwarden/Apeldoorn 06-01- 2019